



Prijs : In België : 6 Frs — In Nederland : 40 Cts

ZEVENDE JAARGANG

8-3-32

# KUIFJE

10

WEEKBLAD VOOR JONGENS VAN 7 TOT 77 JAAR

*Eindelijk  
petroleum!*



DE UURWERKEN  
**Tijds**  
VERTELLEN JULIE  
DE GESCHIEDENIS VAN

**DE PATROELJE VAN DE  
HERTEN**

We gaan eerst naar Bolleke, de kleine Wolf...



De Herten vergeten dat de Kopman ons verwacht om 9 uur!  
Wie heeft er lompen?



Enkele ogenblikken later zijn onze vrienden bij Bolleke...

Ik kom hem leren stipt te zijn...



(Wordt voortgezet.)

## Heb je een dagboek?

**E**R zijn maar weinig jongens die hun dagelijkse belevenissen min of meer regelmatig aan een dagboek toevertrouwen. De meeste jongens aanzien dat als een meisjesachtige bezigheid. Orwel hebben ze er geen belangstelling of tijd voor.

Longe kersels leven van de ene dag in de andere zonder grote zorgen. Af en toe een kleine verkoudheid, een kneuzing of een schoolwerk dat hen verveelt, maar dat is maar een korte onderbreking van hun zorgeloos leven.

Niettemin heb ik op deze bladzijde vroeger reeds de Kuifjeslezers, en niet alleen de meisjes, maar ook de jongens, aangeraden een dagboek bij te houden.

Een dagboek bijhouden heeft verschillende voordelen: het leert nadenken, het is een soort gewetensonderzoek, men leert er zichzelf beter mee kennen en zijn zwakke zijden zien. Verder is het ook een interessante stijloefening. Al de jongens die er van dromen later schrijver of journalist te worden, moeten zich nu reeds oefenen, en een betere oefening, een beter begin dan een dagboek, bestaat er voor hen niet.

Wanneer je een mooi gedicht gelezen hebt, een zin of een repliek gehoord die je getroffen heeft om haar gedachte, haar kernachtige uitdrukking, dan teken je die best aan in je dagboek.

Er zijn veel meisjes en jongens die een «poësie» hebben, waarin ze alleen handtekeningen, opdrachten, illustraties van hun vrienden en kennissen verzamelen. Zo 'n boekje is interessant, maar een dagboek is nog veel interessanter!

Begin er eens aan, en je zult zien dat je er na enige tijd zin zult in krijgen, want het herlezen van je dagboek zal je steeds opnieuw aangename momenten bezorgen. En later zul je er geen spijt van hebben, dat kan ik je uit eigen ervaring verzekeren!

Wie reeds een dagboek bijhoudt, wens ik van harte geluk (en volharding). Wie er nog geen heeft legde er een aan.

Afgesproken?

*Kuifje*



### IS GEKNIPT VOOR JE!

Een prachtige sport die al je vrienden zal boeien.

Winter en Zomer zul je aan **BIM BAM** pret beleven, in alle goede speelgoedwinkels zul je **BIM BAM**-modellen vinden van 49 frs. af.

Moest de winkel in je buurt nog geen **BIM BAM**-modellen hebben, stuur dan het adres van deze winkel aan:

**NAVYBEL**

26, Wayezstraat, 26,

Brussel.



**KUIFJE** (weekblad). Redactie, Publiciteit: Lombardstraat, 24, Brussel.  
P.C.N.R.: 1909.18. Uitgever-Directeur: Raymond Leblanc — Gedrukt in België door: De Drakk. C. Van Cortenberg, Kelzerstr., 12, Brussel.  
**ABONNEMENTSPRIJZEN**  
Ab. drie maanden . . . . . 70.— frs. . . . . België . . . . . 80.— frs.  
Ab. zes maanden . . . . . 135.— frs. . . . . België . . . . . 155.— frs.  
Ab. één jaar . . . . . 205.— frs. . . . . België . . . . . 300.— frs.  
**KUIFJE-HOLLAND** — Singel, 231, Dordrecht. Tel. 3653. Giro 199.334.  
Abonnementprijs: fl. 3,50 per kwartaal.



## DE KUIFJE'S BON

**NOG ALTIJD ONBEKENDEN!**

**X. Sint-Martens-Bodeghem:** 500 punten in een bruin pakje opgezonden als «Drukwerk».

**X. Gilly:** 50 punten voor de tweede reeks van «Reinaert de Vos».

**X. Oppaars:** 50 punten voor reeks I van «Reinaert de Vos» in kleine, witte omslag.

**X. Breendrick:** 50 punten in gesloten omslag met een postzegel van 0,20 frs.

**X. Wettiers:** 50 punten voor reeks I van «Reinaert de Vos» in een blauwe omslag.

**X. Lokeren:** 50 punten voor reeks 4 van «Reinaert de Vos».

**X. Blankenberge:** 100 punten gestuurd aan VICTORIA, Lombardstraat.

**X. Gent:** 100 punten voor de reekken 1 en 2 van «Reinaert de Vos».

### JULIE Vragen, WIJ Antwoorden

**Y. de Vilger:** Vier maanden geleden zond je me 300 punten voor een puzzel en vorige maand stuurde je er nog 150 punten bij voor een album. Wat ben jij verstoord! Lees eens aandachtig en heel langzaam de lijst van de te verkrijgen geschenken.

**H. de Coninck:** Stuur je punten aan «KUIFJE», Dienst T, Brussel.

**J. Lahaye:** Een bloc-note «KUIFJE»? Goed idee. Binnenkort wordt je wens vervuld.

● Iedere reeks Kuifje's chromo's «ZIEN EN WETEN» telt zes prachtige chromo's, formaat: 20 x 14 cm.

● De premie-coupons VICTORIA moeten rechtstreeks gestuurd worden aan VICTORIA, Denekstraat, Koekelberg.



### OPGELET!

Weldra dragen de siropen **PHOSMANS** **PRINCE DE LIEGE** de KUIFJE'S BON!



# Onder de Vlag van de Compagnie

TEKSTEN EN TEKENINGEN  
VAN BOB DE MOOR

De « Pera » en de « Arnhem » werden naar Nieuw Guinea gezonden. Voor de kust van dit onbekende land worden ze door een storm verrast en dreigen te pletter te lopen...



Het is een wonder dat wij nog niet gestrand zijn...

God geve dat een stroming ons terug in zee gestuurd heeft!...



Ook de « Arnhem », waar de tweede stuurman het bevel opnam, heeft zwaar te lijden van de storm. Met stukgeslagen roer drijft het schip landwaarts.



De uren verstrijken. Nog steeds zijn de schepen niet gestrand...

Het moet reeds morgen zijn. De storm luwt. Ik heb de indruk dat het schip minder rolt... Ik ga even aan dek, stuurman Costers.

AAN DEK GEKOMEN ZIET CARSTENZ TOT ZIJN VERBAZING, AAN STUURBOORD ZOWEL ALS AAN BAKBOORD, DE BEBOSTE OEVER VAN EEN BREDE RIVIER. DIT VERKLAART HET FEIT, DAT DE « PERA » NIET OP DE KUST TE PLETTER LIEP. DE STORM STUWDE HET VAARTUIG DOOR DE BREDE MONDING VAN EEN ONBEKENDE STROOM HET LAND IN. AANDACHTIG VERKEENT DE KAPITEIN DE OEVER. PLOTSELING SLAAKT HIJ EEN KREET VAN VERRASSING... UIT DE WEGTREKKENDE NEVELS DOEMT EEN BERGKETEN OP, WIER KRUIN GEHEEL MET SNEEUW BEDEKT IS. HET KOMT HEM VOOR ALS EEN SPROOKJE, WANT NIEMAND VOOR HEM HEEFT ZO DICHT BIJ DE EVENAAR SNEEUW WAARGENOMEN.



Stuurman! Stuurman! Kom eens vlg kijken!



Goede God!... Sneeuw!... En dat op deze breedtegraad!

Kijk! Er ligt sneeuw op die bergen! Dat is een wonder!



Dat moet ik op kaart brengen nog vóór wij de « Arnhem » opzoeken...

Ook naar het volk dat wij in de bossen hebben achtergelaten, moet gezocht worden. Wisten we maar hoe ver we afgedreven zijn?

Ahoi!... Een prauw met wilden aan stuurboord!



Vanuit een kreek komt een bootje met drie Papoeas naar de « Pera » geroeid... De Zwar-ten kijken schuw naar het schip...

(Wordt voortgezet.)



# BIJ DE INDIANEN UIT HET STEENTIJDPERK



IN ZUID-AMERIKA, OP DE GRENZEN VAN BRAZILIE, VENEZUELA EN COLOMBIA LIGT DE PARIMA-BERGKETEN EN STROOMT DE ORINOCO DOOR EEN LAND DAT VOOR DE BLANKE NOG TOTAAL ONBEKEND WAS. ALAIN GHEERBRANT EN ZIJN DRIE VRIENDEN ZIJN DAT LAND GAAN VERKENNEN EN HEBBEN INDIANEN ONTMOET DIE NOG LEVEN IN HET STEENTIJDPERK. DUS ZOALS WIJ VOOR VIJFTIEN DUIZEND JAAR. OM DE REIS VAN DE KOENE ONTDEKKINGSREIZIGERS GOED TE KUNNEN VOLGEN, HALEN JULIE NU EEN ATLAS TE VOORSCHIJN...

**Z**ij vertrokken uit Bogota, in Colombia, en kwamen toe in Manacoe, gelegen in Brasilië, aan de Amazonestroom. In vogelvlucht bedraagt die afstand vijftien honderd kilometer, maar de vier blanken hebben niet minder dan dertien duizend kilometer afgelegd. En in welke omstandigheden! Er was het oerwoud, eindeloos groot en met zulke weerderige plantengroei dat de zon niet door de bladeren dringen kon en het er altijd heet en vochtig is. Men heeft de indruk stoom in plaats van lucht in te ademen. Er was de Sierra Parima met zijn hoge, steile rotsen, de haast onoverkomelijke stroomversnellingen en watervallen en... er was de regen! In de Sierra Parima regent het twintig uur op de vier en twintig. Ze moesten afrekenen met zieke dragers, kampen tegen de honger, de insecten en tegen primitieve mensen die nog nooit een blanke gezien hadden en iedere vreemdeling wantrouwen.

## WAAROM

### WILDEN ZE NAAR DAT LAND?

**I**n de XVI<sup>e</sup> eeuw bezetten de Spanjaarden en de Portugezen een groot deel van Zuid-Amerika, maar in de Sierra Parima waren ze nooit geweest. Zij beweerden echter dat daar het Eldorado, het goudland met zijn sprookjesachtige rijkdom moest liggen. De legende wil ook, dat in deze streek een groot en heilig meer lag. Tijdens godsdiensplechtigheden wierpen de priesters van de Asteeken zich met hun sieraden van onschatbare waarde in dit meer...

Alain Gheerbrant en zijn vrienden hebben geen goudland gevonden en ook geen heilig meer vol sieraden, maar wel de Maquiritares en de Guaharibos, twee primitieve Indiaanse volkstammen. Vijftien jaar geleden beproefden Amerikaanse verkenners, onder leiding van Hamilton Rice, dezelfde tocht, maar heel de expeditie werd door de Guaharibos uitgeroeld. Het is om deze reden, dat Gheerbrant en zijn vrienden erg voorzichtig te werk gingen en niet rechtstreeks naar het land van de Guaharibos trokken, doch eerst vriendschap sloten met de Maquiritares, de meest geëvolueerde van de beide Indianenstammen.

## MET BEIDE VOETEN

### IN HET VOORHISTORISCH TIJDVAK

**I**n het ondoordringbare oerwoud hadden de vier Fransen het grootste gedeelte van hun kleren verloren en toen ze in het

land van de Maquiritares toekwamen, liepen ze haast gelijk hun Indiaanse gidsen. Ze hadden ietswat vreemde gerechten leren eten: gebraden papegaai, openbout, geroosterde pirana en een stuk kaaiman! In de onmogelijkste houdingen hadden ze geslapen, soms zelfs gebukt in de broze prauwen. Hun mager, getaand gezicht en hun lange baard waren het sprekend bewijs voor de ontberingen die ze reeds doorstaan hadden, maar de stemming was opperbest. De Indiaanse gidsen spraken bovendien vijf woorden Spaans en ze hadden de ontdekkingsreizigers de indruk nog niet geheel van de beschafte wereld te zijn afgesneden. In het land van de Maquiritares kwamen de Fransen niet alleen in een andere wereld, ze stapten meteen in een ander, een voorhistorisch tijdvak. De Maquiritares zijn groot, hebben een lichtbruine huid, rond gezicht met uitstekende jukbeenderen (zoals de Mongolen), kleine, zwarte, intelligente ogen. Zij bouwen hun prauwen met grote handigheid en sturen deze onverschermden door de gevaarlijkste stroomversnellingen. Ze eten maniok, bananen, wortels van planten en vooral vlees. Het jagten zit hun in het bloed, het is hun bestaan en liefste bezigheid en hun honden zijn speciaal (en zeer knap) voor de jacht af-

gericht. Het weven hebben ze nog niet geleerd.

## PRIMITIEVEN

### BELUISTEREN ONZE MUZIEK

**G**HEERBRANT en zijn vrienden woonden vele weken bij de Maquiritares en maakten kennis met hun vreemde zeden en gebruiken. Ze namen zelfs deel aan

(Zie vervolg in dit nummer.)





# Tijl Wilenspiegel

De Spanjaarden vallen het Geuzenkamp 's nachts bij verrassing aan. Tijl sneelt naar de tent van de prins om hem te verwittigen...

TEKSTEN EN TEKENINGEN VAN

WILLY VANDERSTEEN

Gans het kamp staat in rep en roer. Van de verwarring gebruik makend, baant de vijandelijke ruiterij zich een bloedige weg naar het midden van het kamp



Een poging van de Geuzen om veldsluis te vormen en krachten te bundelen wordt in de kiem gesmoord door het vuur van de haakbuschutters, die de westflank bestoken



De paniek is algemeen en Romero snelt haast ongehinderd naar zijn doel



Tijl snelde intussen de tent van de prins binnen en bracht Oranje met enkele woorden op de hoogte van de toestand. De prins, die te velde sloot in volle wapenrusting slaapt, be-... waar zijn spreekwoordelijke kalmte



Zij naderen reeds! Heer vlucht! Wat gewordt er van de Nederlanden zo U wegvalt? Vlucht, heer, alles is verloren!



Ik bewonder je moed, jongen, doch onthoud: Het is niet nodig je hopen om te ondernemen, nocht slaan om te volharden!



Kom, zet me de toestand klaar uiteen. Haast sprakeloos van bewondering voor de koele bloedigheid van de prins, wijst Tijl hem op een plan de positie van de vijand aan



Op hetzelfde ogenblik rukken de haakbuschutters vooruit en teken het vuur aan de tenten. Een geweldige vuur gloed verlicht het slagveld



Dir is de redding van de Geuzen! Alhoewel op korte afstand van de tent verwoed gevochten wordt, maakt de prins van de lichtschijn gebruik om zijn troepen in enig verband te vlijen



De Geuzen vatten weer moed. Onder de kreet "Leve de Geur!" en "Leve Oranje!" stormen zij elk naar hun standaard en vormen na zware verliezen, weer regelmatige vendels



Tijl is op een huifkar geïmpregeerd en roffelt de toom om alle krachten naar het midden van het kamp te lokken. Juliaan Romero brak echter reeds door met zijn ruiters...



Naar de tent! Aan ons de zege! Dood aan Oranje!



(Wordt voortgezet)





# Het PLATINA-BEELDJE



## HET DIPLOMA IN JUDO

**W**AT halen die kerels daar beneden uit, wat halen ze uit? De duivel hale ze allemaal!

Het was luitenant Morovitchi die bulderde. Reeds meer dan tien minuten geleden had hij het bevel gegeven te stoppen en het schip vervolgde z'n weg alsof er niets gebeurd was. Het was ongehoord! Onbegrijpelijk. De luitenant was reeds twintig jaar officier bij de koopvaardijvloot en zo iets had hij nog nooit meegemaakt!

In de machinekamer en de stookplaats ging het er intens warm toe. De schele stoker en dat schrale heerschap met ros haar hadden zich op het onverwacht op de twee dienstdoende werktuigkundigen geworpen en deze lagen nu, gebonden als worsten, tegen elkaar op de grond...

Knap gewerkt, George, grinnikte de stoker. De baas zal tevreden zijn. Ga het vuur aanwakken en de handle's blokkeren. Dan zal ik de trap bewaken voor het geval onze vriend daarboven de officieren niet baas kan!

George gehoorzaamde, doch nauwelijks had hij drie stappen in de gang gezet of zijn pols werd door twee vingers vastgegrepen, en een vuist kwam treuzelend op z'n zenuwstroom neer. Het volgende ogenblik werd hij door een onverstoorbare kracht in de lucht geheven en als een zak aardappelen neergesmet in de kolenskelder.

— Dat is een, zei Marina, en ze wreef zich in de handen.

— Wat doe je, George? vroeg de schele. Heb je iets omvergeworpen? Wacht, ik kom je een handje toesteken!

Op dit ogenblik verscheen de kleine « maître d'hôtel », die zijn vrienden kwam helpen, boyenaan de trap...

★

Colerette en Jaak dobberden over de golven en vroegen zich bezorgd af, wat ze zouden doen? De « Ruiten Aas » inhalen was onmogelijk en de kleine tank bevatte geen benzine genoeg voor een lange reis.

— Ofwel is 't schip reeds in handen van de bandieten, ofwel wordt het nog normaal gecommandeerd. In het eerste geval zou het beter zijn naar de dichtstbijzijnde haven te stevenen om de zeepolitie van heel de Middellandse Zee te verwittigen. In het tweede geval zal

Ras Lipari Mahonen keert met zijn schatten en zijn gevolg terug naar Abeesinie. Hij scheept in op de « Ruiten Aas », die koers zet naar Djibouti. Jaak en Marina vergezellen hun oom Colerette, die over de Platina kan waakt. De grote detective wordt door de bandieten overboord gegooid. Jaak gooit een reddingsloep uit, terwijl luitenant Morovitchi het bevel geeft te stoppen...

de boot, vroeg, of laat, stoppen en zelfs terugkeren om ons te halen, want je avontuur, m'n beste oom, werd gesignaleerd. Het is dus onnodig ons te haasten. We zullen de motor afzetten en zo maar wat rond zwalpen.

— Niet kwaad, niet kwaad, antwoordde Colerette met een goedgee glimlach, je redeneert niet slecht, maar ik moet je toch zeggen dat...

— Is het de bulテナar die je overboord wierp? onderbrak Jaak.

— Ha, de bulテナar! Die had ik in een hoek gedreven... neen, hij was het niet die me toezette diekpartij verplichtte. Het was een van zijn handlangers. Met z'n drieën zaten ze in het duister, op de boeg van het schip. Wat ze wilden was geweldig interessant en ik was juist op het punt ingewijd te worden in het geheim van de bende. Ja, ik wist bijna wie die geheimzinnige Mijnheer Twaalf was... toen vloog m'n hoofd weg. Ik wou hem grijpen, maar sloeg met m'n hand tegen de kleine mast. Het was slechts even, het klonk niet luid maar het was genoeg. In een oogwenk stond de grootste hummel naast me, had me opgetild en over de reling geworpen...

— Dus, wat die heren vertelden was interessant? Waarover liep het gesprek? Hadden ze plannen?...

— Een plan... ja! Die heren wilden de pas gebouwde safe overvallen. Naar mijn oordeel niet zo mis! Haha, 't zal hun niet bevalen, want die versterkte kamer is ook werkelijk sterk. Ik kende bovendien da-

tum en uur van de overval en ik zou hen opgewacht hebben.

— Je kende dus datum en uur?

— Morgen, te middernacht. Het is Donderdag, dus Vrijdagavond zullen ze hun slag willen slaan. Maak geen zorgen, jongen. Colerette zal zijn voorzorgen treffen. « Wees gerust, ik kom » is mijn kenspreuk en daaraan valt niet te tornen!

— Intussen dobberen we in volle zee en het is nu twee



Hij werd door een onverwachte kracht in de lucht geheven en als een zak aardappelen neergesmet...

uur in de morgen... de boot...

— Ja, waar is die zakkerse boot?

De twee schipbreukelingen keken naar het Zuid-Oosten en riepen vol verbazing:

— De « Ruiten Aas » ligt stil!

Met een gebaar van opluchting zette Jaak de motor aan gang.

★

In de stookplaats kon men op hetzelfde ogenblik een

zonderling toneel meemaken.

Er waren drie bergplaatsen voor steenkolen en voor de opening van ieder dezer bergplaatsen lag een bewustloze. De rosse lag links, de kleine « maître d'hôtel » rechts en de schele stoker tussen de twee.

De eerste werd bij de pols gegrepen en in de lucht geslingerd, zoals we reeds wisten, de tweede werd stevig geraakt in de knieën en de schouders en de derde werd volgens alle regelen der Judo-onst voetje gelicht en kwam hals over kop bij de kolenskelder. Daarna liep Marina naar de machinekamer om de handle's terug op hun plaats te trekken en vervolgens bevrijdde ze de werktuigkundigen. Ze wilden hun werk weer opnemen toen kapitein Gourourax met half dichtgeknoopte jas en gewonden ogen op de trap verscheen.

— Wat is er hier gaande, kalfers, rotzeelui?

Marina vertelde hem de gebeurtenissen die zich in de « hel van het schip » hadden afgespeeld. De oude zeeroos luisterde ongelovig.

— Zeg eens, juffertje, je wilt me toch niet doen geloven dat jij die drie schelmen buiten gevecht hebt gesteld?

— Toch wel, kapitein. Ik weet iets af van Judo, ziet u, en ze sloeg daarbij haar ogen neer.

— En wat zou dat? Dat zit niet erg pluis, me dunkt!

Hij ging naar de stookplaats en vroeg:

— Wel, waar zijn de drie bandieten die jij neersloeg?

— Daar, vlak bij de ingang, antwoorde Marina.

Gourourax schaterlachte.

— Ik zei het reeds dat het niet pluis was! Je hebt gedroomd, m'n engelgje!

Marina stapte vlug naar de bergplaatsen en inderdaad... de drie bandieten waren verdwenen...

Volgende week:

DE PRINSES  
EN DE DICHTER...

# De Smaragden van de Conquistador

TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN JACQUES LAUDY

Hassan, Kaddoor, Kuegonde en Pedro werden door de Azteken gevangen genomen en opgesloten. Zij zullen geofferd worden op het altaar van Vitzilopuchtli...

Tussen de krijgers stappen de ongelukkige gevangenen naar de trap...



...die naar de hall van de tempel leidt. Plotseling glijdt er over het gezicht van Kaddoor een stralende glimlach...



HET BEELD VAN VITZILOPUCHTLI, KRIJGSGOD VAN DE AZTEKEN, STAAT OP EEN ALTAAR. DE HOGEPRIESTER WACHT MET EEN MES IN DE HAND...



God van de oorlog, god die houdt van moord en bloed, aanhoor me...



En plotseling, ô wonder, brult de god...

Zwijg! Ik neem die onschuldige blanken onder mijn bescherming!



De Azteken staan als aan de grond genageld...



En de god vervolgt...

Vlucht! vlucht, onwaardige dieren of ik verpletter jullie...



Er ontstaat een vreselijke paniek en in 'n oogwenk is de tempel leeg en verlaten...



Kom, we nemen de beenen!

Wacht!...



(Wordt voortgezet.)



# Prins Allegro



**E**R was eens een prins met name Allegro. Hij bezat een prachtig slot, veel dienaars, en alles wat hij verlangde. Doch hij was niet tevreden. Ganse nachten bleef hij in zijn leeskamer, bij knetterend kaarslicht, gebogen over vergeelde folianten. Soms hoorde men hem viool spelen in de ruime wapenzaal, of rusteloos over en weer lopen. Met de dag werd zijn gelaat bleker en somberder, zijn ogen dromiger, en om zijn mond kwam een droeve trek.

Zijn onderdanen fezeliden onder mekaar dat het niet goed ging met hem... dat hij verdriet had, en zou wegwijnen indien er geen ingrijpende verbetering kwam in zijn toestand.

Op zekere ochtend van de heerlijke Zomermaand reed prins Allegro in jonkerskleedij, op zijn vurig wit ros Animato door de weelderige velden. Er lag een blauwzilverige schijn in 't geluchte en een lichte monkel op 't gelaat van de edelman. De knechten en meiden die bij het eerste gloren van het daglicht op de been waren, staakten een ogenblik hun bezigheden om de vroege reiziger te bekijken.

De prins reed almaar verder, streken en dorpen door, doelloos, maar hoopvol. Rond de middag, stapte hij af, moe en hongerig, bij een hut, in een woud. Hij bond zijn rijdier aan een boom en richtte zich naar de kluis. Toen ging de deur open en een mooie jonkvrouwe verscheen op de drempel. Wanneer ze bemerkte dat een vreemdeling het huisje naderde, bleef ze staan, en wachtte. Prins Allegro naderde haar en nam hoffelijk zijn knof af. Op zijn vraag naar wat eten en drinken, leidde het meisje hem binnen, bood hem een kruik aan en bracht hem een stevig maal.

« Men noemde mij Con Amore », zei het meisje.

De prins zweeg. Hoe rechtzinnig klonken deze raadselachtige woorden in zijn oren... Zijn kand zocht een goudstuk: hij wou heengaan... Doch boven de deur zag hij een viool hangen. Omzichtig nam hij het voorwerp van de haken en bezag het. Het was een fijn, mat-bruin instrument.

Toen trad Con Amore op hem toe en sprak: « Beter dan gijzelf, weet ik wie gij zijt, en wat gij onbewust zoekt, o prins: geluk! Welaan dan, ga en speel! Ik wacht op uw terugkomst! »

Allegro hing de vedel aan de zijde, en vertrok.



**MAANDEN** lang bleef hij alleen op zijn kamer. Hij at en dronk weinig, werd nog bleker en vermagerde almaar; doch in zijn ogen glinsterde

een heilig vuur. Soms was hij urenlang aan 't snarestrijken, zocht bewerkingen van een of ander lief thema, deed de snaren trillen van hoge jubeling, of sloeg diepe accorden vol zinderend heimwee.



**TOEN** vier lange jaren verlopen waren, reed, op een blijde Junidag, prins Allegro op zijn vurige witte hengst Animato de rijpende landerijen door naar de verre hut waarin Con Amore hem verwachtte.

Hij had een warm-dinkende cremona mede, en de mensen keken vreemd op naar de prins-vedelaar op de hagelwitte draver: Allegro Animato.

Hoe dichter hij het bos en de verblijfsplaats van Con Amore naderde, des te heviger joeg zijn hart: doch hij bleef kalm. Weêrom was hij diezelfde plek in het bos genaderd. Weer bond hij zijn klepper aan dezelfde boom, en zie, weêr ging de deur van de schamele woon open, en daar stond Con Amore in al haar eenvoud.

De prins boog, kustte hoffelijk haar hand en trad binnen. Toen hij uitgerust was, nam de jonkvrouwe de donkere slanke viool en streek de



Een mooie jonkvrouwe verscheen op de drempel.



# en Jonkerrouw Con Amore

hoog met een stralengevend hars in. Toen speelde ze. Nog nooit had de prins zulke diepe klanken weten aanslaan. Als in een droom werd



Soms was hij urenlang aan 't snacestrijken.

hij meegesleept, een zalig wegdrijven, in ijle steren van ongekend geluk.

Allegro luisterde maar, en lang nadat het hemels tuig reeds terug op zijn plaats hing, horkte hij nog naar zijn gemoed dat al de motieven hervatte in een vernigd gevoel. Mijmerend stond hij op, nam zijn cremona en begon.

Bij de aanhef al, was Con Amore geboeid. De prins speelde met een schitterende vaardigheid. Zijn gevedel was overheerlijk.

In Con Amore's ogen gloeide een lief licht, dat steeds heller, zuiverder en voller werd, tot heur kijkers fonkelden als toermalijn. Onder de betovering der wonderbare muziek van de prins, nam ze heur viool en begeleide.

Geen lentegeluiden kunnen ooit benaderen wat daar toen klonk... Terwijl zij de snaren deed zingen van louere blijheid, sloeg Allegro accorden, almaar... Dan werd het als het doinend fezen van korenaren in Zomerkoelte, bijwiflen als het twietelend tiereliereu of kwinkelen van de vele vogels in de midjaars-bossen, of nog als het tureluiten van de merel in zijn voorjaarsconcerto.

En toen de prins het schitterend eindaccord streek, stond vóór hem, heerlijker dan hij er ooit in droom had gezien: een prinses, wondermooi als een jonge rozenbloesem.

Heur aangezicht was als van levend Carrarisch marmer. Zij had een azuren kleed, omgord met zwart-fluwelen band. Een gouden spang met roosjes hield de zoetmalve rugmazel op. Heur donkerkastanje haar viel in milde zijden lokken neer. Maar heur ogen waren de kijkers van Con Amore...

De prins dacht dat hij droomde. Doch de prinses sprak zangeriger dan muziek: «Dank, o prins, uw ziel alleen was in staat de betovering te verbreken die mij sinds jaren in dit verborgen oord gevangen hield... Laat ons tot mijn koning en Heer Vader gaan.»

Allegro's hart bloemde open als een tulp.

★

HET was een groots huwelijksfeest op de burch van Koning Largo. Op de binnenpleinen werd veelkleurig Bengaals vuur aangestoken. Aan de valdeur en de buitentrappen stonden hofdiensars met vlammeude flambouwen. Slanke pages leidden de genodigden naar de feestzaal. Er waren hoofse edellieden in buratijn en lieflijke edelvrouwen in brocat gekleed. Aan het indrukwekkend netgewelf van de grote hal le hingen kristallen luchters vol blauwe kaarsen. Drie lange tafelrijen stonden gedekt.



Toen speelde ze. Nog nooit had de prins zulke klanken weten aanslaan.

Maar toen de koning verscheen in een mantel van witte marter, vergezeld van de prins in groen fluweel en de prinses schitterend van parelen en edelstenen, ging er een kreet van bewonderende vreugde op en barstten de toejuichingen los. Dan begon het bruiloftsmaal.

★

Toen, lange jaren daarna, Koning Largo stierf, volgden de prins en de prinses hem op. En nog nooit had het land zulk bloeitijdperk gekend: want zij regeerden in blijmoedigheid en liefde: Allegro Cor Amore.



Aan de valdeur stonden hofdiensars met vlammeude flambouwen.



# DE TARTAARSE HELM

TEKSTEN EN TEKENINGEN VAN WILLY VANDERSTEEN

Lambik, Suske en Wiske komen in de Vallei van het Zingend Zand en worden, op het onverwachte, door rebellen aangevallen...

De rovers vallen aan op het ogenblik dat Lambik en Jezabel aan de afsluiting komen



Wie speren zaait, zal steenen oogsten zegt een nieuw spreekwoord



Lambik smakt zijn steen zo hard neer, dat deze de ganze heiling in beweging brengt en de rovers holderder meesleurd worden...



Mijn krijgslust zal wel voor een tijdje verkalmeerd zijn Jezabelle. Ik geloof dat ik je dromedarietee goed verdedigd heb



Momenteel hebben de rovers er inderdaad genoeg van en omzingelen nu bij het vallen van de nacht het fort



Tji-Ling, ik zie maar één oplossing. Ik breek door hun rangen en haal versterking bij Baian voor het dag wordt. Anders zijn we verloren!



Maar ik ga eerst mijn Jezabelle dekken anders gaat het arme dier kou vatten



Donders! Het deken is te kort, of Jezabel is te lang. Zo gaat hij keelpijn krijgen



En zo deugt het ook niet want zo gaat hij rheumatiek in zijn achterpoten opdoen



Kom eens hier, kort en goed er is geen ander middel dan je ineen te draaien als een rolmops



En nu een doorbraak van de vijandelijke linie, zoals alleen een Lambik dat kan!



(Wordt voortgezet.)



# DE NIEUWE AVONTUREN VAN ALEX HET VERVLOEKTE EILAND

Alex en zijn vrienden kunnen Enok bevrijden uit de handen van Sardon. Terwijl ze naar de « Tyr » zwemmen, slaakt Arbaces, die op de kaai staat, een vreselijke kreet...

TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN I. MARTIN



Tot grote ontzetting van de menigte wankelt het reusachtig beeld, het voetstuk spijlt...



Arbaces beseft dadelijk dat een nieuwe aardbeving het eiland teistert. Hij klemt zich vast aan een rotsblok terwijl alle rond hem ineensloft...



De zee is woelig, doch Alex kan gelukkig de hoord vastgrijpen, die met het schip verbonden is

Geef me een hand, Enok



De muren storten ineen, de grond splitst op vele plaatsen open en van het paleis van Sardon blijft geen steen opstaan...



Heuvels verdwijnen en geweldige rotsblokken worden in de lucht gevingeld



Ondanks alles zijn onze vrienden aan boord van de « Tyr » geraakt, die als een notedop op de torenhoge baren dans...



En de dichte regen van renen en azis slaakt nedrover de puinen van de eens zo trotse stad...



De uren gaan voorbij... Eindelijk wordt het kalmer. Wanneer de dag aanbreekt ligt de « Tyr » beschadigd, maar toch nog zee waardig in de haven. Doorheen de dichte asregen ziet men het schip haast niet...



Een doodse stilte hangt in de stad... Hier en daar uwalen de enkelingen, die al bij mirakel, aan de dood ontsnapt. Ook Arbaces leeft nog...



Bij Minerva! Dat is Jordon!

Ben jij, het Arbaces? Help me vriend! Help me hieruit! Ik kan niet! Maar... m'n benen zijn verbrijzeld...



Haha, Zijne Excellentie, is in nood! En je hoopt dat ik je zal bevrijden? Nooit! Sedert lang wacht ik op dit ogenblik!



Nu kun je nadenken over je gedrag en nu weef je meteen aan welke man je zo lang je vertrouwen hebt geschonken! Wees gerust, je opvolging is in goede handen... O ja, nu denk ik er pas aan, ik mag hier niet blijven...



... ik heb te veel werk! Vaarwel en m'n groeten aan de helegoden!

Demon! Je zult omkomen evenals ik... dit eiland is vervloekt!

(Wordt voortgezet.)



de feesten en een van hen, Gaisseau, liet zijn lichaam beschilderen zoals de Indianen en danste met hen mee zoals een geboren inlander. Dat schonk de primitieve mensen vertrouwen en hun groot opperhoofd glimachte zelfs toen de blanke meedansde. Het is aan dit vertrouwen te danken, dat de vier Fransen later door de Guaharibos niet vermoord werden.

De muziek van de Roodhuiden langs de Orinoco is vanzelfsprekend vreemd voor onze oren en de klanken worden ontlokt aan een hele reeks sonderlijke instrumenten.

Het meest opvallende is gemaakt uit een soort van aarden kom en twee holle buizen. De Franse expeditie heeft deze muziek geregistreerd en het is wel onnodig te zeggen, dat dit enige opnamen zijn. Vermits de Indianen heel op dans en muziek verstand hebben, hadden Gheerbrant en zijn vrienden een gramofoon en platen te voorschijn met Europese muziek. De Indianen luisterden met de grootste aandacht, en het klinkt misschien heel wonderlijk, dat noch militaire marsmuziek, noch het canto, noch volkmuzeiek hen bekoren kon. Al hun bewondering en spontane voorkeur ging naar een van de grootmeesters van de zuivere, klassieke muziek: Mozart.

#### GROENE TABAK EN RAUWE WORMEN

STAPTEN we met de Maquiritaris in het steentijdperk, hun buren de Guaharibos zijn daar niet eens geraakt ze zijn schuwer en wreder dan wilde dieren! Alhoewel de kleine expeditie begeleid werd door het opperhoofd van de Maquiritaris, scheelde het geen haer of ze deelden het lot van Hamilton Rice en zijn gezellen. Heel de nacht moesten ze in een ondraaglijke spanning wachten en 's morgens kwamen de Guaharibos hen dreigend omsingelen. De blanken lieten hun koffers plunderen zonder weerstand te bieden, ze bleven kalm toekijken en deze koelbloedigheid heeft hen gered. De Indianen werden rustig en lieten de vreemdelingen gedurende maanden in hun midden leven. Gheerbrant en zijn vrienden brachten over het leven van de oermensen waardevolle getuigenissen mee.

De Guaharibos zijn klein (over het algemeen niet groter dan de Afrikaanse Pygmeeën) en erg lelijk. Hun huid is, net als die van de Maquiritaris, lichtbruin en ook zij hebben Mongoolse gelaatstrekken. Ze zijn afschuwwekkend vuil en beladen met ongedierte, wat hen allerminst schijnt te storen. Heel de dag kauwen ze groene tabak. Zout kennen ze

niet, maar zout is onontbeerlijk voor het menselijk organisme en daarom eten ze asse (Moutasse bevat immers potas dat het zout vervangt). De Guaharibos vinden de jacht iets minderwaardigs; zij zijn liever lui dan moe. Hun kanten is dan ook alles behalve aantrekkelijk voor ons smaak. Aardwormen, ja, doodgewoon vis, asse, eten ze alsof het taartjes waren, verder wilde planten, gebraden of rauwe rupsen en handvollen aarde. Hengelen kunnen ze niet en prauwen maken nog veel minder. Primitiever mensen dan de Guaharibos leven er op aarde niet meer.

#### TERUG NAAR HUIS

AAN alle dingen komt een eind, en zo moesten Gheerbrant en zijn vrienden er eens aan denken naar de beschafte wereld terug te keren. Toen begonnen de moeilijkheden pas, daar de reisweg dwars door een gebied liep, dat zelfs voor de Indianen onbekend was. De rivier, die ze gekozen hadden om uit het oerwoud te geraken, bleek spoedig een aaneenschakeling van stroomversnellingen en daardoor bijna onbevaarbaar. Ze krioelde ook van piranas die, zoals jullie reeds wisten, geweldig vraatsuchtig zijn. Ze wierpen zich op de prauwen en beten grote stukken uit het hout. De tanden van de piranas zijn zo scherp en stevig dat de Indianen ze als scheerapparaat gebruikten! De expeditie leed niet minder dan zeven keer schipbreuk en verloor der tien van de zeventien kisten met materiaal. Een van die bloeddrostige piranas beet Gheerbrant een teen af. De wonde kon slechts vijftien dagen later degelijk verzorgd worden en het mag wel een wonder heten dat ze goed genees. Deze helse tocht duurde acht en twintig dagen, gedurende dewelke de vier Fransen vier maltdijden kregen. Eens hadden ze zulk 'n honger, dat ze naar het voorbeeld van de Indianen, in een rups zaten. Maar het bekwam hen niet goed! De rupsen smaaktten naar olie en veroorzaakten branklust. Geen van de vier die een tweede poging waagde! Eindelijk kregen ze vier pecaris (wilde zwijnen wier vlees buitengewoon smakelijk is) onder schot en verorberden honderd tachtig kg. vlees in twee dagen.

's Nachts moesten ze de dood trotseren om hun prauwen op de over te slepen en enkele uren te rusten. Toen ze, begin juli 1951, in Manaos toekwamen, waren de ontdekkingsreizigers nog slechts menselijke wrakken en het was hoogtij dat ze degelijk voedsel en rust kregen. Voor Gheerbrant en zijn vrienden was het avontuur ten einde, maar de films die ze meebrachten, openen voor ons een totaal onbekende wereld. In de reeks 'De ontdekking van de Wereld' wordt de film van de vier Franse ontdekkingsreizigers afgevolgd in bijna alle steden van het land. Al wie zich interesseert voor vreemde volkeren, mag deze film niet missen!

ONTPREKEN • INLEIDING • PROFIEL • INLEIDING GROENEN • FOTOGRAFIE • ROEMEN FOTOGRAFIE • BEGRIJPEN • TOEGANG • CIRCULATIE • TOEGANG

## DE KUIFJE'S BON

MATERNE.

PROSMANS

HEUDEBERT.

PALMAFINA

### LIJST VAN DE PREMIES

	Punten
1. «Reinart de Vos» ... Per reeks	50
2. «De Drie Musketers» ... Per reeks	50
3. Afdrukplaatjes KUIFJE, boekje A	50
4. Afdrukplaatjes KUIFJE, boekje B	60
5. Kleurprentkaarten KUIFJE	70
6. Schrijfpapier KUIFJE, geïllustreerd door Hergé	80
7. KUIFJE's wimpel in drie kleuren	100
8. Foto's KONINKLIJKE PRINS	100
9. Chromo's KUIFJE • Vliegtuigen, Luchtscenen, Spoorweg, Per reeks	125
10. Portefeuille KUIFJE	200
11. KUIFJE's puzzel in hout	350
12. KUIFJE's puzzel, groot formaat	500
13. Blokjespел KUIFJE	500





# DE PETROLEUMKOORTS

Het groot avontuur van Mijnheer van Meybeke is ten einde, maar de reislust heeft Renaat en Christiane te pakken. Huis en school zijn er eng geworden, ze willen er weer uit...

Ik gooi mijn bacteriologische formule en alles wat er bij hoort in het vuur...



... Van drie jaar studie en werk zal er over enkele ogenblikken nog slechts een hoopje asse blijven...

Ja, het is een droevig einde, maar je daad is moedig en edel. Moesten alle geleerden ter wereld de moed hebben hun ontdekkingen te vernietigen



... indien deze een gevaar betekenen voor de mensheid, zou alles anders en veel beter worden. Geloof dat van je oude professor en laat me toe je geluk te wensen; je bent een groot geleerde!



En welke zijn je toekomstplannen, m'n beste van Meybeke?



Ik voer een drukke briefwisseling met Pierre Curie. Ik ben een en al geëldrift voor zijn werk.



Goed... zeer goed !...

Och, ik zal alweer te laat komen ! Nu, men is dat van mij gewoon. Ik ga nu. Tot weerziens !



Renaat is weer naar school gegaan. Onnodig te zeggen dat hij er in haar middelpunt van de belangstelling staat ! Zijn vrienden stellen hem honderd en één vragen over zijn verre reis...



Ha, daar komt de Australiër!

Wat heb je daar gezien ?

Op zekere dag hebben we een groep kangoeroes zien vluchten...



WEKEN GAAN VOORBIJ EN RENAAT WORDT STEEDS STILLER... HIJ DROOMT VAN NIEUWE LANDEN, NIEUWE AVONTUREN EN HEEFT SLECHTS EEN WENS : OP NIEUW TE VERTREKKEN. HIJ MOET OP SCHOOL ZIJN UITERSTE BEST DOEN OM DE LESSEN TE VOLGEN...

... De delfstofkunde genoot pas de belangstelling van de wetenschapsmensen toen de geleerde...



... toen de geleerde Vallérien... Renaat, herhaal de naam van de geleerde...



Hm... hm... U vroeg me iets ?



Ja, ik vroeg je iets, Renaat. Dat gaat je twee uur na schooltijd kosten, jongen, en dan denk je maar eens na over Vallérien !



(Wordt voortgezet.)

TEKSTEN EN TEKENINGEN



(Wordt voortgezet.)



# De Geschiedenis van de Fiets

1790



1790. — Het is de tijd dat de mens alleen nog droomt van mechaniek en technische vooruitgang. Zoals we reeds gezien hebben, verbaasden enkele vindingrijke geesten onze grootouders met constructies die praktisch geen nut hadden. Maar, er waren ook uitvinders die de werkelijkheid niet uit het oog verloren, zoals bv. mijnheer de Sivrac. Hij maakte een soort houten paard, ten minste het lijf van een paard, met een leeuwenkop dat op twee wielen werd gezet. Men ging in het zadel zitten en duwde nu met de ene, dan met de andere voet op de grond om vooruit te komen. Bestuurbaar

1818



was het ding niet en om rechts of links te draaien moest men het hele geval een flinke duw geven. De jeugd uit die tijd vermaakte er zich kostelijk mee.

1818. — Baron Drais van Sauerbrunn perfectioneerde dat houten paard een beetje. De leeuwenkop werd vervangen door een stuur en de wielen draaiden op spinnen, maar een eigenlijke drijfkracht bezat de « draisienne » niet. Evenals voorheen duwde men zich vooruit.

1865. — Mijnheer Brunel trapt eens met zo'n « draisienne » in het park, stootte op een bepaald ongelukkig tegen een steen en tuimelde hals over kop op de grond. Hijzelf had geen schrammetje, maar zijn arm rijwiel was aan stukken. Hij raapte alles bij elkaar en ging er mee naar Pierre Michaux, een koetsmaker. Pierre Michaux had een boontje voor de mechaniek en hij wist niet alleen het rijwiel te herstellen, maar zette een paar pedalen op het voorwiel. Zou Michaux geweten hebben dat zijn uitvinding een omwenteling betekende? Even later construeerde hij de zg. « Michaux-fiets » met ijzeren kader, houten wielen met metaal omzomd. Het geheel was erg stevig en woog niet minder dan veertig kg. De Britten noemden die nieuwe machine « bone-shaker » (beenschudder).

1865



1867-1869. — Het rijwiel van Michaux kende veel succes en werd door verschillende uitvinders verbeterd. Ader vervaardigde de eerste kader samengesteld uit holle buizen. Gonel perfectioneerde het wiel en Suriray de stelschijf met kogels. Een zekere Meyer vervaardigde de eerste banden in rubber. Deze waren vol en wogen erg zwaar.

1885. — Het was natuurlijk de snelheid die de mensen fascineerde en zij

1885



1885



hadden opgemerkt dat de snelheid groter werd, al naar gelang de grote van het drijf wiel, d.w.z. het wiel waarop de pedalen stonden. Men maakte dus het wiel steeds groter en groter tot het 1m35 diameter had! Het waren alleen evenwichtskunstenaars die daarmee konden rijden. Liefhebbers waren er echter genoeg, omdat de « snelheid » zo nieuw was en dronken maakte. Uiteindelijk werd die fiets echter een publiek gevaar, want al te veel mensen braken er armen en benen door. De constructeurs moesten dus nieuwe wegen op...

1893



1893. — Wie zou de fiets maken waarop iedereen rustig peddelen kon en die er niet uitzag als een voorhistorisch monster? Eindelijk ontdekte iemand dat het « kettingwiel » reeds lang uitgevonden was. Als men het daarmee eens beproefde? Het achterwiel werd het drijf wiel en hieraan werd een tandrad bij middel van een ketting verbonden en wel zodanig, dat de drijfkracht naar believen kon vernieuwbaar worden. De eerste fiets van deze reeks verscheen in 1885. In 1893 vervaardigde de Ier Dunlop de eerste echte fietsbanden en van dit ogenblik af herkennen we onze goeie, trouwe fiets. Zo erg veel veranderde hij sindsdien niet meer.

# DRIE JONGENS in de STORM

TEKSTEN VAN  
KAPPA-E. EFFE

Rob, Hans en Peter zijn onafscheidbare vrienden. Ze zijn verdiept in hun spel en letten niet op de huisvrouwen die opgewonden de gebeurtenissen van de dag bespreken...

TEKENINGEN  
VAN R. POLESE



(Wordt voortgezet.)



# DE RING VAN GIBIL

Henk en zijn oom, Elemir van Zwabberdam, willen naar Pasjoetan varen om er met eigen ogen de schatten te zien, die zich daar zonden bevinden. Ze willen de boot van kapitein Salfarino huren...

TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN RAYMOND REDING



Een lek?

Ja, ik vergát dat er zo'n grote lek in het ruim van mijn Speranza is.



Drie maanden zal het duren voor ze gemaakt is. Mijn hart breekt als ik er aan denk!



Dat zijn natuurlijke klinkklare leugens! Zonderling. Pas toen hij dat brietje gelezen had veranderde hij...



Salfarino is niet de enige schipper te Mombasa. We zullen wel een andere schuit vinden.



De uren verstrijken en het optimisme daalt zienderogen...

Verduiveld! Kwart voor negen! We moeten terugkeren, anders wordt majoor Hobson ongerust!



Ik vind het erg vreemd, dat alle schippers als bij toverslag verdwenen zijn of weigeren ons op te nemen. We hebben toch de pest niet!



Enkele tijd later op het terras van de villa van Hobson... Daar snap ik niets van. Normaal zouden ze jullie gul ontvangen!

Maar we werden niet slecht ontvangen. Integendeel. 't Scheen hen te spijten dat ze ons niet konden opnemen.



Vreemd! Nu, denk er niet meer aan. Morgen vinden jullie vast een schipper die jullie naar Pasjoetan vaart in de veronderstelling dat het bestaat.

Wat? Je twijfelt er nog aan ik...



Alleen kalme kan je redden, oompje. Denk niet meer aan dat probleem. 'n geniet van de mooie avond.



De volgende morgen...

Armand? Kon onmiddellijk naar het kantoor. Ik moet je spreken... All right!



Jij kent de schippers beter dan ik, dus kan je misschien de reden gissen waarom alle kapiteins weigeren mijn vriend Henk en zijn oom aan boord te nemen.

Een reden?



O ja, majoor, luister...

Wat? Wie hou je voor de aan?

(Wordt voortgezet.)



De plaats van de kapitein is op de brug. Achter het roer. En wanneer hij aan land gaat, aardt hij niet in benepen woningen, in smalle straatjes. Hij moet lucht en ruimte hebben.

**K**APITEIN ZELDENTHUIS woont te Brussel in de hoge stad, op de hoogste verdieping van een flat, langs een der mooiste lanen. Wanneer hij aan zijn schrijftafel zit en zijn avonturen aan de jeugd vertelt, dan kijkt hij door het wijde raam naar de eindeloze azuren, grijze of grauwe hemel die hem in de stemming brengt van de zee, de eindeloze pampa's, de Far-West, de Poesta, de vlakten van Zuid-Afrika, waar zijn verhalen afspeelen.

Op een regendag kan ik hem op zijn «brug» gaan opzoeken. Onze lezers, die zijn avonturenboeken met spanning lezen en voor enkele weken vernemen, dat Pater van Laer hem als de beste Vlaamse jeugdschrijver aanziet, willen over hem meer weten. Wat hen bij een schrijver steeds het meest interesseert, is zijn jeugd: hoe hij schrijver geworden is.

Ik herinnerde me ook de uitspraak van een filosoof: wil je een mens leren kennen, laat hem vertellen over zijn jeugd. En Kapitein Zeldenthuis vertelde me dat hij de oudste was van zes kinderen, drie jongens en drie meisjes. Zijn vader werkte als contremaitre in het Mechels arsenaal van de Belgische Spoorwegen.

« Toen de eerste wereldoorlog uitbrak was ik twaalf jaar oud, zo begon Kapitein Zeldenthuis het verhaal van zijn jeugd. Te voet, vluchtte ik met mijn familie naar Holland, waar we een gastverblijf onderkomen vonden Vlissingen, in Zeeland. Twee jaar heb ik in dat heerlijk Zeeuws stadje doorgebracht.

En die twee jaren zijn de mooiste van mijn leven: geen school, elke dag aan de zee met haar grijze nevel en als enig geluid het rollen van de golven, het roepen van de meeuwen en in de verte het gedonder van de kanonnen aan de IJzer. In de uren die ik daar aan

het strand gesleten heb, schreef ik met mijn vinger geheimzinnige woorden in het natte zand, woorden die in mijn geest tot boeiende verhalen uitgroeiden. Zwerven en lezen, wat anders had ik toen niet te doen. In de boeken van Francis Finn (Tom Playfair, Percy Wynn e.a.) en Jules Verne vond ik mijn droomwereld. In 1916 moest ik naar het college te Weert in Hollands Limburg. Ik verbleef er maar een jaar, want mijn ouders vertrokken over Engeland naar Frankrijk, waar ik het laatste oorlogsjaar heb doorgebracht in het pittoreske Normandisch stadje Elbeuf. Daar beleefde ik weer schone dagen: geen school en mogen zwerven en spelen in de prachtige Normandische bossen.

Na de oorlog was dit luilekkerleventje uit en moest ik ernstig aan het studeren gaan. Ik deed normaalstudies te Mechelen en te Aalst en kwam daarna als leraar in Nederland, Duits en geschiedenis in het Vrij Middeelbaar Onderwijs terecht van mijn geboortestad Mechelen. In 1930 verscheen «Fraeludium» mijn eerste verhalenbundel onder de pseudoniemen Albe. In 1935 ging ik in de journalistiek en werd letterkundig rubriekleider van het weekblad «Elckerlijck», taak die ik bij het verschijnen van «De Vlaamse Linie» opnieuw opnam. Geestdriftig werkte ik mede aan tal van jongeren- en gevestigde tijdschriften: «De Tijdstroom», «Golfslag», «Roeping», «De Bladen voor Poëzie», «Volk» en «Dietse Warande» en Belfort. Mijn eerste prozawerk verscheen in 1937: de verhalenbundel «De Doodskap en zijn Mama». «Annunciata» luidde de titel van mijn eerste roman, die bij zijn verschijnen in 1943 bekroond werd, sindsdien herdrukt en in het Duits vertaald. Als romans volgden daarop: «Osswegens op de Kim», een Zuid-Afrikaans jeugdboek dat door de provincie Antwerpen bekroond werd, «In de Kempen trompt de Horen», een Boerenkrijgsboek en «Orpheus» dat ik als mijn beste werk naar inhoud en vorm aanzie.

Het grootste deel van mijn tijd, naast mijn activiteit als dichter, toneel- en romanschrijver, wijdde ik aan de jeugd. Mijn avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis heeft nu reeds twaalf delen, waarvan het eerste deel: «De Avonturen van Kapitein Zeldenthuis», reeds drie edities kent en de volgende bijna allen herdrukt werden. Het jongste boek heet «De Wacht der Ouden» en speelt zich af, evenals het vorige «Dingandag», in Zuid-Afrika, mijn tweede vaderland.

Albe is een man die ons als dichter enkele van de mooiste verzen geschenken heeft, die er sinds het begin van deze eeuw in het Nederlands gepubliceerd werden. Zijn bundels «Paradijsvogel», «Cherubijn en Mens», «Van adellijke bloede», en «Groendansse Clausuren» voeren ons naar de wereld van Hadevield en Ruusbroec.

Om julle een idee te geven van zijn beste poëzie, publiceren we hierbij zijn gedicht «De Paradijsvogel», dat zeer diep is en zo eenvoudig, dat men het na twee driemaal gelezen te hebben onthoudt om nooit meer te vergeten. Als toneelschrijver heeft Albe vooral op het gebied van het jeugdtonaal (waarin we in Vlaanderen eerder slecht bedeed zijn) zeer verdienstelijk werk geleverd. Zijn spel «Toen Fonske en Mitke den hemel bezochten» is werk van de bovenste plank.

Wle de avonturen van Kapitein Zeldenthuis gelezen, en de lagere school reeds achter de rug heeft, zal veel genoegen beleven aan de jeugdromans: «Osswegens op de Kim» en «In de Kempen trompt de Horen». Zijn «Paradijsvogel» en «Cherubijn en Mens», die door onze medewerkster Tonia Timmermans geïllustreerd werd, is een pareltje, dat julle stellig in een of andere bibliotheek moeten opvissen en bewonderen.

Met Kapitein Zeldenthuis zullen de jongste van onze lezers zeer aangename uren beleven en deze lectuur zal hen rode wangen, satterende ogen en bevoegen dromen bezorgen. Binnen enkele jaren, zullen ze misschien het genoegen beleven in hun vertrouwde kapitein een dichter te ontdekken, die een taal schrijft die niet alleen recht uit het hart komt, maar recht uit de ziel, en tot die ziel spreekt van alle flijngveilige mensen.

Johan de BRABANDER.

## Een vraaggesprek met KAPITEIN ZELDENTHUIS

### DE PARADIJSVOGEL

Een paradijsvogel vlog  
aan de horizon: [Verloren  
een zwarte vlek  
op 't goud der zon.

Met gebroken  
vederzlag  
in de ontken  
jonge dag.

In de gloed der zon  
werd hoogrood,  
toen viel de vogel dood  
op de horizon.

Zeg niet van dees vogel  
te trots was zijn reis,  
wellicht ast zijn nest  
nabij het Paradijs.

ALBE





## A cartoon illustration of a dragon-like creature. It has a long, scaly body, a small head with large eyes, and a large, curled tail. The creature is shown in a crouching position, looking towards the left. The drawing is done in a simple, sketchy style with black outlines and some grey shading.

**D**ICHTHE mist is zeer gevaarlijk, en geen mens die erin kan houden. In vergelijking met de Londenaars mogen wij echter niet op de kluis. In alle weten dat het stof een belangrijke rol speelt in de vorming van nevel, daar de waterdamp zich condenseert om een stofje. Een neveldruppel heeft een doorsnede van 1/100 mm. en kan dus in de lucht hangen. Het stof is dus de kern van de kleur aan de mist en daar de mist is niet zichtbaar, dat men geen hand voor de ogen kan zien, verbodt het parlement in het jaar 1316 stenen te gebruiken als brandstof. Natuurlijk bestaat dit verbod seft lang niet meer. Een dag mist kost de stad Amsterdam 100.000 frs aan speciale verlichting, reinigings- en herstellingswerken i.

HET kleinste en goedkoopste wagentje van het Brussels salon was de Duitse *Kleinstwagen*: 39.900 frs. Daarop volgden de Duitse *Lloyd*: 49.900 frs. De Italiaanse *Fiat*: 55.900 frs. De *Volkswagen*: 59.750 frs en de *Gutbrod*: 61.700 frs. De goedkoopste Engelse wagen is de nieuwe *Austin Seven*: 62.500 frs.

(Onze Hollandse lezers moeten deze cijfers delen door dertien.)



# DE TIJGERKOOI

[Dag, Donkey!]



(Wordt voortgezet.)



# Het GEHEIM van de GROTE PYRAMIDE



TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN EDGARD-P. JACOBS

Blake en Mortimer hebben Olrik gevonden in de kamer van Horus, waar hij de juwelen uit de sarcophagus stal. Olrik neemt onze vrienden onder vuur, schiet een stultbolg door en veroorzaakt een instorting. Olrik is thans zelf in de tempel opgesloten. Hij wil de gracht oversteken om een uitweg te zoeken...

Olrik ziet een reusachtige krokodil naar hem toe komen...



Hij huivert en schiet het monster in de milt. De krokodil schijnt onkwetbaar en tot zijn grote ontzetting moet Olrik vaststellen, dat ze steeds dichterbij komt...

Alle duivels!



En plotseling...

Wat is dat? Neen, ik droom!... Nogen krokodil! Nogen... en nog een... Vreselijk!



Waar Olrik ook kijkt, overal wemelen grote krokodillen...



Het zweet breekt hem uit, en hij schiet als een razende... doch plotseling...

Geen munitie meer!



Olrik stormt de trap weer op...



...en werpt een blik op het overige deel van de gracht...

Overal! Overal krokodillen!



Tussen de chaos staan Blake en Mortimer, die als bij mirakel, niet zijn omgekomen. Ze kijken even rond...

Verdraaid! Zonder die bovendrempel zouden we nu als gekraakte noten onder de stenen liggen! Wat betekent dat lawaai?

Zullen we dadelijk weten!



Voorzichtig kruipen ze doorheen de steenhopen en komen aan de rand van de gracht...

Daar is Olrik. Wat doet hij?

Men zou zeggen dat...



Olrik sleurt als een gek alle koffers en meubels bij die hij vinden kan en verpiert hiermee de trap...

Wat mag hij in dat water zien?



Nieuwsgierig naderen onze vrienden en kijken in de gracht...

Wat!!!



Op hetzelfde ogenblik komt Nasir in het slapende Nazlet el Samman...



(Wordt voortgezet.)